

# Estafette van Wageningen

**Naam:** Rob Buré.  
**Geboren:** Op 27 februari 1950 in Zandvoort.

**Woonplaats:** Ik woon sinds 1972 in Wageningen, een stad, maar het voelt ook als een dorp waar veel mensen elkaar kennen. Heel gezellig dus.

**Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen:** Ik ben al ruim 34 jaar samen met mijn man Poul, geen kinderen; wij hebben de handen vol aan onszelf.

**Dieren:** We hebben nu geen huisdieren meer, maar de poezen van de bureu zijn kind aan huis.

**Hobby's:** Heel lang ben ik politiek actief geweest, heb ook acht jaar in de gemeenteraad gezeten.

Daarnaast verschillende bestuursfuncties (als 'hobby').

**Opleiding:** De toenmalige

ik een aantal bestuursfuncties op het sociale vlak.

**Wat vind je leuk aan dit werk:** Het was en is voor mij belangrijk na het werk nog maatschappelijk nuttig te zijn, nu als voorzitter van een vrijwilligersstichting en door met anderen een zorgcoördinatie op te zetten.

**Verder actief:** Ik probeer elke dag minstens een uur te wandelen (in het Binnenveld). Dat is heerlijk om je hoofd leeg te maken.

**Stamcafé:** Omdat ik na wat hersenperikelen weinig druk te kan verdragen, kom ik niet veel in cafés.

**Favoriete club:** Ik volg het voetbal niet intensief, maar als ik een keuze moet maken wordt het toch Feyenoord (en dit zeg ik niet om geen ruzie met mijn slager te krijgen).

**Favoriete krant:** Wij zijn al heel lang geabonneerd op de Volkskrant.

Ik heb wel eens een andere krant geprobeerd, maar kom steeds terug bij mijn lijfblad.

**Favoriete CD/muziek:** Van nu: Rufus Wainwright. Van vroeger luister ik nog graag naar Genesis.

**Favoriete sport:** Ik probeer het lijf nog fit te houden met cardiofitness.

**Favoriete vakantieadres:** Elk jaar iets anders, maar Noorwegen heeft een speciaal plekje.

**Slecht in:** Geduld uitoefenen.

**Goed in:** Hoofdlijnen vasthouden.

**Hekel aan:** Verjaardagsfeestjes.  
**Spijt van of over willen doen:** Daar zullen we het maar niet over hebben.



Rob Buré.

**Goede voornemens:** Iets voor anderen betekenen.

**Wat zou je ooit nog eens willen doen:** Op safari gaan in Afrika.

**Lelijkste plekje in Wageningen:** De garageruïne op de Stadsbrink.

**Mooiste plekje in Wageningen:** De uiterwaarden.

**Estafettestokje gaat naar:** Esmee Hoogmoed.

**Omdat:** Het een heel lieve, enthousiaste en bekwame vrouw is.

Ze gaat binnenkort een eigen kapperszaak beginnen, ik wil haar in de schijnwerpers zetten.



In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageningse geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageningse.  
Deze week is Rob Buré aan de beurt.